



Beleidsplan 2021-2025

Inleiding	3
Visie	4
Missie	5
Toekomstbeeld	6
<i>Identiteit gemeente</i>	6
<i>Materiële zaken van de gemeente</i>	7
<i>Plaats op het dorp</i>	8
Beleid	9
<i>Groei in verbinding met de omliggende gemeenten</i>	9
<i>Groei en verbinding als lerende gemeente</i>	10
<i>Groei en verbinding als missionaire gemeente</i>	12
<i>Groei en verbinding als dienende gemeente</i>	14
Ten slotte	15

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden” (Handelingen 2: 42)

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland op Walcheren zijn we een jonge gemeente. Onze eerste kerkdienst was op 28 april 2019. De periode daarvoor was er binnen een initiatiefgroep een periode van bezinning, opbouwen van contacten, maar vooral ook van gebed en Bijbelstudie, alle gericht op het onderzoek van de mogelijkheden om binnen de Protestantse Kerk in Nederland een zelfstandige gemeente te vormen, verbonden met het gereformeerde belijden. Vanaf begin 2017 kwam de initiatiefgroep samen met als doel op Noord-Walcheren samen te kunnen komen om te luisteren naar een Bijbels evenwichtige boodschap, om opgebouwd te worden en te groeien in het geloof en dit weer met elkaar uit te dragen in de omgeving. Langzamerhand kreeg het verlangen van de groep naar het vormen van een eigen gemeente steeds vastere vormen.

Bij besluit van de classicale vergadering Delta werd per 1 maart 2019 een gemeente-in-wording gevormd. Deze gemeente-in-wording werd geleid door een commissie die werkte in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de classis. Verschillende keren werden door middel van een verkiezingsprocedure ambtsdragers aan deze commissie toegevoegd met het doel om te komen tot een ‘volwaardige’ kerkenraad (en gemeente).

De diensten werden in eerste instantie gehouden in de Petruskerk in Serooskerke, één van de twee kerkgebouwen van de Protestantse gemeente te Serooskerke. Er werd gestart met één middagdienst per twee weken, na twee maanden werd er elke week een middagdienst gehouden. Vanaf januari 2020 was er elke zondag zowel een morgen- als een middagdienst. De ochtenddiensten werden tijdelijk gehouden in de beide gebouwen van de Protestantse Gemeente Oostkapelle. Vanaf juli 2020 worden alle diensten gehouden in de Petruskerk in Serooskerke.

Bij het zelfstandig worden van de gemeente is voor het eerst een beleidsplan opgesteld om zo de richting te bepalen waarin de gemeente zich de komende vier jaar wil ontwikkelen.

“...ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.” (Markus 1: 14 en 15)

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het onfeilbaar en gezaghebbend Heilig Woord van God. In Zijn Woord maakt de Drie-enige God Zich aan ons bekend: God de Vader Die Zijn Zoon heeft gegeven uit liefde voor deze wereld, God de Zoon Die zondaren verlost en God de Heilige Geest Die harten vernieuwt en brengt tot het geloof in Christus. Het werk van de Heilige Geest is de sleutel tot een heilig, christelijk leven. De rode draad in de Bijbel en daardoor ook in de verkondiging wordt gevormd door Gods verbond. Roeping, wedergeboorte, geloof en vergeving functioneren alleen wanneer ze geplaatst worden in het licht van Gods trouw aan Zijn verbond en het plaatsvervangend Middelaarswerk van Christus.

De kern van wat we geloven, wordt onder andere samengevat in de Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven. Amen

Als Hervormde gemeente weten we ons verbonden met de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels). Deze zijn voor ons een verwoording van ons geloof. We willen de eer geven aan God, de Schepper van ons leven. Het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij door Christus als een Vader voor ons zorgt. Hij vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Het geloof geeft ons troost voor ons leven en sterven door het kennen van de Heere Jezus. Hij maakt Gods liefde zichtbaar op deze aarde; redding is er alleen door het geloof in Hem. Dit geloof is een geschenk van de Heilige Geest, Die daarvoor Gods Woord gebruikt. In de prediking zal dan ook de oproep tot bekering en geloof van het Evangelie doorklinken. Het is de verantwoordelijkheid van elke hoorder om te bidden om de Heilige Geest, pleitend en vertrouwend op Gods beloften uit het Evangelie én Gods Woord te bestuderen, zodat het Woord van Christus rijk in ieder zal wonen.

“Wees heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petrus 1: 16)

“En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” (Kolossenzen 3: 15 en 16)

Het is ons verlangen dat wie een levende relatie met God missen, door Woord en Geest worden aangeraakt, zodat zij door het geloof verbonden worden met onze Zaligmaker Jezus Christus en in geloofsverbondenheid met Hem leren leven. En ook dat gelovigen door middel van de erediensten en andere activiteiten binnen de gemeente groeien in het geloof en de liefde tot God en anderen. Als gemeente van Christus worden we opgeroepen om heilig voor Hem te leven, ons hele leven aan Hem toe te wijden en gehoorzame kinderen van God te zijn. Daarom is het onze opdracht om te strijden tegen de begeerten van de zonde en in alles wat we doen weg te blijven van het kwaad. Als gemeente worden we ook aangespoord tot het tonen van liefde en het doen van goede werken. Zo zal zowel aan de gemeente als geheel, als aan de afzonderlijke gemeenteleden te zien zijn wat een leven in navolging van Christus is.

We willen hier uitdrukking aangeven met de volgende kernwaarden: *groei* en *verbinding*.

De boodschap van het verzoenend werk van Jezus Christus vormt de basis van onze gemeente. Dit is ook de basis voor een persoonlijk geloof. We verbinden ons aan de boodschap van het Evangelie en roepen op tot en sporen aan tot een persoonlijke verbinding met God, de bekering. De liefde tot God, tot Zijn Woord en de bereidheid tot Zijn dienst zorgen ervoor dat we de verbinding met elkaar belangrijk vinden en actief zoeken. Deze verbinding is er in de eerste plaats binnen de gemeente, maar we zoeken deze verbinding ook bewust met mensen buiten de gemeente om hen zo bekend te maken met de boodschap van het Evangelie.

Als gemeente zien we uit naar groei: we willen dat iedereen, met of zonder kerkelijke achtergrond zich welkom kan voelen in de gemeente en dat daardoor ook groei van de gemeente zal ontstaan. We verlangen ernaar dat de verkondiging, de Bijbelstudies en alle andere activiteiten eraan bijdragen dat er voor ieder persoonlijk sprake is van geestelijke groei.

Identiteit gemeente

“Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.” (Efeze 4: 15,16)

We willen aansluiten bij wat de Gereformeerde Bond voorstaat: preken met de Bijbel als norm, waar Christus en Zijn verzoenend werk centraal staan, om zo te opgebouwd te worden en te groeien in het geloof.

We voeren de naam Hervormde gemeente, omdat dit voor ons gevoel het beste weergeeft met welke richting we ons verwant voelen. Voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland was er in Serooskerke zowel een Hervormde Kerk als een Gereformeerde Kerk, die is gefuseerd tot de Protestantse gemeente Serooskerke. Uit respect voor de historische wortels van deze gemeente willen we niet al te veel nadruk leggen op de naam ‘hervormde gemeente’, maar kiezen we voor een naam die uitdrukking geeft aan onze identiteit: Het Kruispunt. Met deze naam geven we aan dat de boodschap van het verzoenend sterven van Jezus Christus aan het Kruis centraal staat in de prediking en Bijbelstudies en de basis is waar onze gemeente op wil staan. Bij dat Kruis willen we elkaar ontmoeten. Het Kruis vormt als het ware het middelpunt van onze gemeente. Er zit ook iets geografisch in deze naam: de gemeenteleden komen uit verschillende plaatsen en op dit punt ontmoeten we elkaar telkens weer. Een kruispunt geeft ook keuzemogelijkheden. Elk gemeentelid zal ook dagelijks weer keuzes moeten maken, door het Evangelie worden we opgeroepen om de juiste keuzes te maken, tot eer van God en tot nut van onszelf en de naaste.

Praktisch gezien kiezen we voor twee erediensten per zondag. In deze diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. In de erediensten maken we de keuze voor het hoofdzakelijk ritmisch zingen van de Oude Psalmberijming (1773). We willen daarnaast ook bewust ruimte geven voor het zingen van gezangen. Hiervoor gebruiken we de bundel “Weerklank” en hanteren we vaste momenten: voorafgaand aan de eredienst en (op initiatief van de voorganger) aan het eind van de dienst. Voor andere praktische keuzes die gemaakt zijn met betrekking tot de hervormde identiteit van de gemeente verwijzen we naar de Plaatselijke regeling van de gemeente.

We zien er naar uit om samen, ieder met zijn eigen gaven en talenten, te bouwen aan de gemeente. Om zo allen te komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God.

“Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren.” (1 Korinthe 14: 40)

Het college van kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële goederen te beheren en daarmee voor de kerkelijke gemeente de juiste omstandigheden te creëren voor het goed functioneren van de gemeente. Meer concreet gaat het om de volgende taken:

- Het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.
- Het zorgdragen voor de geldwerving.
- Het regelen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de kerkelijke gemeente.
- Het beheren van de financiën van de gemeente.
- Het verzorgen van de ledenadministratie en het bijhouden van de registers van de gemeente (het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek).
- Het beheren van het archief.
- Overleg voeren met de koster, organisten en hulpverleners.
- Beheer en onderhoud van het kerkgebouw.
- De belangrijkste inkomsten worden gevormd door de collecteopbrengsten en de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage. Voor de toekomst kijken we of er mogelijkheden zijn om de inkomsten te verhogen. Hierbij denken we aan het meer onder de aandacht brengen van het gebruik van collectemunten door gemeenteleden.

Plaats op het dorp

“Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog” (Romeinen 12: 16)

Omdat we nadrukkelijk een gemeente willen zijn ten dienste van inwoners van Noord-Walcheren, is Serooskerke een geschikte plaats, omdat ze vrij centraal ligt.

In Serooskerke is er een plaatselijke Protestantse gemeente. Onze gemeente heeft een andere ligging; we noemen ons bewust Hervormde gemeente. We beseffen dat de Protestantse Gemeente al eeuwenlang een centrale plaats inneemt in het dorp en willen hier op een zorgvuldige manier mee omgaan.

We zijn aan de ene kant een gemeente ten dienste van het geheel van Noord-Walcheren, maar aan de andere kant willen we als gemeente van toegevoegde waarde zijn voor het dorp. We willen in bescheidenheid zoeken naar goed overleg met de Protestantse gemeente Serooskerke om zo, in samenwerking met deze gemeente, ook missionair en diaconaal bezig te kunnen zijn voor het dorp.

We verlangen een ‘warme’ gemeente te zijn, waar mensen (met of zonder kerkelijke achtergrond) zich welkom voelen, zodat er ruimte ontstaat om zich open te stellen voor de woorden van God.

Groei in verbinding met de omliggende gemeenten

“Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” (1 Korinthe 12: 13)

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zeker in de regio Walcheren, nemen we een bijzondere plaats in. We zijn een jonge startende gemeente, terwijl alle omliggende dorpsgemeenten een eeuwenlange traditie hebben. We rekenen ons bewust tot de stroming behorend tot de Gereformeerde Bond, terwijl veel omliggende gemeenten een andere ligging hebben.

We willen ons bewust bescheiden opstellen naar de omliggende gemeenten, maar tegelijk een actieve en positieve bijdrage leveren aan het geheel van de PKN-gemeenten op Walcheren en in de regio.

We willen de eenheid zoeken en bevorderen met andere christenen in onze omgeving. Daarom zullen we zo mogelijk zoeken naar overleg en samenwerking met andere gemeenten/kerkverbanden in de regio.

Concreet willen we ons op het volgende richten:

- Actief deelnemen aan de activiteiten die binnen de Ring Walcheren van de Protestantse Kerk in Nederland georganiseerd worden.
- Maandelijks een berichtje namens “Het Kruispunt” plaatsen in de “Kerkbode Noord- en West Walcheren”.
- Regelmatig overleg met de kerkenraad van de Protestantse gemeente Serooskerke over de gang van zaken binnen de beide gemeenten om te kijken op welke manier we elkaar kunnen helpen en versterken.
- Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de classis Delta van de Protestantse Kerk in Nederland en hier zo nodig actief op reageren.
- Open staan voor initiatieven van andere gemeenten/kerkverbanden en zoeken naar manieren om samen dingen op te pakken.
- Bij activiteiten die binnen de gemeente ontwikkeld worden, zoeken naar mogelijkheden om dit in samenwerking met ander gemeenten/kerkverbanden breder op te pakken.
- Zo nodig vragen we hulp en bijstand aan “De Ontmoeting” in Middelburg en de Hervormde gemeente in Arnemuiden.

“Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2: 6,7)

De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de kinderen en jongeren. Zij zijn door de Heilige Doop opgenomen in Gods verbond; de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om hen te leren hoe ze als kinderen van het verbond mogen leven. Alle activiteiten zullen erop gericht zijn dat de kinderen beseffen hoe bijzonder het is dat God de eerste wilde zijn in hun leven en hen op wilde nemen in Zijn verbond. Dit vraagt een antwoord van de kinderen; we willen hen aansporen om zich in het geloof toe te vertrouwen aan God en het reddend verlossingswerk van Christus te aanvaarden. Zodat ze, wanneer ze wat ouder geworden zijn, geloofsbelijdenis mogen afleggen en zo deel mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Wanneer kinderen of jongeren behoren bij de gemeente en niet als kind gedoopt zijn, zullen we hen ook wijzen op Gods genade voor iedereen die tot Hem komt en het vertrouwen alleen op Hem stelt. We zullen hen voorbereiden op de (volwassen)doop en het doen van geloofsbelijdenis.

De gemeente heeft ook een taak voor de volwassenen. Ook zij moeten gestimuleerd worden tot groei en opbouw in het geloof, zodat alle gemeenteleden Christus na mogen volgen in hun leven en steeds meer opgebouwd worden in het geloof.

We willen de volgende dingen concreet doen:

- Tijdens elke kerkdienst zal er crèche gehouden worden. Op deze manier leren de kinderen elkaar al jong kennen, zodat er verbinding zal ontstaan tussen de kinderen onderling en ook tussen de ouders. Tijdens de crèche zal er zo mogelijk ook op een eenvoudige manier inhoud gegeven worden aan het Bijbels onderwijs.
- Voor de kinderen van ongeveer 4 t/m 6 jaar zal er één keer per zondag tijdens de kerkdienst een Bijbelklas georganiseerd worden, zodat ze op hun niveau bezig kunnen zijn met het Woord van God. Hier worden ze ook voorbereid op de aanwezigheid in de kerkdienst. Een deel van de kerkdienst zullen ze steeds meemaken. We stimuleren dat kinderen vanaf ongeveer 6 jaar de kerkdiensten meemaken. We denken dat deze stap steeds lastiger wordt, naarmate kinderen ouder worden en ze dan nog niet gewend zijn aan de kerkdiensten.
- We proberen de kinderen vanaf 6 jaar actief te betrekken bij de kerkdienst door de voorgangers te vragen om vooraf luistervragen op te stellen, zodat ze hun aandacht goed kunnen richten op de preek en de ouders thuis eenvoudig met hun kinderen in gesprek kunnen gaan over de preek.
- Voor de jongeren die de basisschool verlaten hebben, bieden we jaarlijks in de winterperiode catechese aan. Hierbij worden groepen gevormd op grond van leeftijd. We kiezen voor de vorm van mentorcatechese, waarbij het uitgangspunt is dat er over allerlei (al dan niet actuele) onderwerpen in gesprek gegaan wordt met de jongeren en gezocht wordt naar een bijbels antwoord op de vragen die bij jongeren in deze tijd leven. De catechese zal erop gericht zijn om de jongeren voor te bereiden op het doen van geloofsbelijdenis. We streven ernaar om voor de jongvolwassenen belijdeniscatechese te verzorgen. Jongeren kunnen aan het eind zelf aangeven of ze al toe zijn aan het doen van geloofsbelijdenis of dat ze nog een jaar de belijdeniscatechese willen volgen. Wanneer het nog niet lukt om dit als gemeente zelf te verzorgen, zal gevraagd worden aan “De Ontmoeting” in Middelburg of de Hervormde

gemeente te Arnemuiden of personen vanuit onze gemeente deel mogen nemen aan de belijdeniscatechisatie daar.

- Voor jongeren die zich voorbereiden op hun huwelijk of die nog maar kort getrouwd zijn, bieden we huwelijks catechese aan of zoeken we naar mogelijkheden om dit te volgen bij “De Ontmoeting” in Middelburg of de Hervormde gemeente te Arnemuiden, om hen zo een bijbels visie op het huwelijk mee te geven.
- Voor de (jong)volwassenen willen we deelname aan de Bijbelstudiegroepen stimuleren. Het onderzoek van Gods Woord is de basis van ons gemeente-zijn. Hierdoor zal de groei in het geloof bevorderd worden en ook de onderlinge verbinding tussen gemeenteleden steeds hechter worden. Bovendien is het wezenlijk om als gemeente met en voor elkaar te bidden.
- De wijkouderlingen streven ernaar om alle pastorale eenheden in hun wijk één keer per jaar te bezoeken. Bij ouderen en zieken en daar waar bijzondere omstandigheden zijn wordt vaker meegeleefd door een telefoontje of bezoekje. Om de wijkouderlingen bij te staan in de pastorale zorg, zal een bezoektteam opgezet worden.
- We willen het kinderwerk in de gemeente op gaan zetten, zodat de kinderen zich al van jongs af aan verbonden voelen met de gemeente en met elkaar. In eerste instantie willen we doordeweeks regelmatig losstaande activiteiten voor de kinderen organiseren waarbij sprake is van een mix van bezinning en ontspanning. Langzamerhand willen we dit uitbouwen naar structurele activiteiten. We willen deze activiteiten laagdrempelig houden en ook kinderen van buiten de gemeente welkom heten.
- De groep jongeren heeft op dit moment nog nauwelijks een gezamenlijk verleden. De meesten hebben hun eigen netwerk. Voor en met hen willen we losse en vrijblijvende activiteiten organiseren. Later willen we toegroeien naar meer structurele activiteiten. Aan de ene kant zullen dat ontspannen activiteiten zijn, aan de andere kant ook meer bezinnende activiteiten, zoals een preekbespreking of het aandragen van een thema voor een kerkdienst.
- Elke jongere krijgt vanaf het begin van het voortgezet onderwijs een buddy aangewezen. Deze buddy probeert regelmatig contact te onderhouden met de jongere en streeft ernaar om een vraagbaak te zijn voor deze jongere op het gebied van gemeente en geloof.
- Twee keer per jaar zal er een gemeenteavond gehouden worden over een actueel of bezinnend onderwerp.
- In de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal zal steeds een gemeenteavond belegd worden als voorbereiding op deze bediening.
- Om het gemeentelieven en de onderlinge band te bevorderen zullen ook regelmatig losse activiteiten georganiseerd worden, zoals een barbecue, mannenavond, workshops voor vrouwen enz. Deze zullen deels een bezinnend karakter hebben.
- Als basis voor dit alles is het belangrijk dat onze gemeente voor iedereen en in alle opzichten een veilige gemeente is. Daarom zullen we in de komende tijd beleid vormen met betrekking tot dit onderwerp.
- Uitgangspunt bij alle activiteiten is dat we bewust gebruik willen maken van ieders gaven en talenten, zodat ieders gaven tot bloei kunnen komen en ingezet worden tot opbouw van de gemeente.

“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5: 16)

Als gemeente willen we missionair zijn. We willen de boodschap van redding en verlossing door het geloof in Jezus Christus niet alleen voor onszelf houden, maar ook doorgeven aan onze omgeving. We willen onze buitenkerkelijke en randkerkelijke dorps- en streekgenoten in contact brengen met het Evangelie. In principe hebben alle leden van de gemeente in het 'ambt van alle gelovigen' de roeping en plicht om hun naaste voor Christus te winnen. De gemeente behoort, op grond van de Bijbelse opdracht, een wervende gemeente te zijn in woord en daad.

We willen de komende vier jaar ook bewust evangelisatie-activiteiten organiseren. Hiervoor vormen we een commissie onder leiding van één van de ouderlingen. Deze commissie richt zich, naast het leggen van contacten buiten de gemeente, ook op de toerusting van de eigen gemeente. De commissie zal met regelmaat overleggen met de (gast)predikanten om in de prediking de missionaire opdracht van de gemeente en van individuele gemeenteleden aan de orde te stellen. Omdat we bij de missionaire activiteiten woord en daad willen laten samengaan, zal er ook een diaken lid zijn van deze commissie.

Minstens één keer per jaar zal op de agenda voor een vergadering van de kerkenraad een plaats worden ingeruimd voor de roeping van de gemeente als missionaire gemeente. De voorzitter van de evangelisatiecommissie zal ter inleiding van dit agendapunt een praatstuk opstellen.

De volgende evangelisatie-activiteiten worden binnen de gemeente uitgevoerd:

Tot de *interne activiteiten* van de evangelisatiecommissie behoren:

- Vanuit het besef dat missionair zijn alleen maar kan wanneer er sprake is van groei in geloof, genade en kennis van de Heere Jezus is, zien we de Bijbelstudiegroepen als een belangrijke schakel in de toerusting tot het missionaire gemeente zijn.
- Het bewust maken van de gemeente van haar evangeliserende of missionaire taak via o.a. publicaties in de weekbrief.
- Het oproepen van gemeenteleden om deel te nemen aan evangeliserende activiteiten.
- Het publiceren van allerlei extern gerichte acties.
- Het aanbieden van toerusting op dit gebied; zo samen zoeken naar het persoonlijke antwoord op de vraag: waar wil God dat je iets doet?

Voor de *externe activiteiten* wordt steeds goed overlegd met de kerkenraad van de Protestantse gemeente Serooskerke. Activiteiten worden zo mogelijk samengedaan en in ieder geval onderling afgestemd:

- Nieuwe bewoners van het dorp worden bezocht door de Protestantse gemeente Serooskerke. Dit geldt ook voor leden van de PKN die van elders komen en op het dorp komen wonen. Hier zal geen rol voor onze gemeente zijn weggelegd. Personen die in een andere plaats lid waren van een Hervormde gemeente, zullen automatisch overgeschreven worden naar onze gemeente. Deze personen zullen wel bezocht worden vanuit onze gemeente. In het gesprek zal dan duidelijk worden of deze mensen zich inderdaad thuis voelen in onze gemeente.

- Minimaal één keer per jaar wordt voor de kinderen uit Serooskerke een paar dagen een bijbelmorgen georganiseerd. Deze valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de evangelisatie-ouderling. Per morgen zal er een programma zijn rond een bepaald bijbels thema. Vaste onderdelen van het programma zijn: Bijbelverhaal, knutselen, zingen en bidden.
- Alle kinderen van het dorp worden uitgenodigd voor het kinderkerstfeest van de gemeente.
- Er wordt overleg gevoerd met de Protestantse gemeente Serooskerke over dingen die we gezamenlijk op kunnen nemen zoals bijvoorbeeld kerk open tijdens de “Stroskerkse dag”.
- Rond de feestdagen worden uitnodigingen rondgedeeld in (een deel van de wijk) waarin wordt uitgenodigd om de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten bij te wonen.
- Maandelijks wordt één keer een Sing in georganiseerd, waarvoor buurtbewoners worden uitgenodigd. Deze Sing in is laagdrempeliger dan een reguliere kerkdienst.
- Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de “Dorpsraad Serooskerke” om te bespreken op welke manier “Het Kruispunt” iets kan betekenen voor de bewoners van Serooskerke.
- Wanneer buitenkerkelijken met de gemeente gaan meeleven, wordt een mentor binnen de gemeente gezocht die deze persoon regelmatig zal spreken en met hem/haar de Bijbel leest en bidt.
- We zoeken naar mogelijkheden om het kerkgebouw ook op de doordeweekse dagen regelmatig open te stellen voor mensen die behoefte hebben aan rust of een gesprek.

In al het werk van de evangelisatie wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van folders, brochures en toerustingscursussen van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Voor andere materialen wordt gekeken of het passend is binnen de identiteit van de gemeente. Het oordeel hierover berust bij de kerkenraad, daartoe geadviseerd door de evangelisatie-ouderling.

“Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.” (Galaten 6: 10)

Als gemeente hebben we ook een dienende taak. De diaconie heeft daarin een centrale rol, het begrip diaconie is immers afgeleid van het woord diakonia, wat dienst of dienen betekent. In Handelingen 6: 1-5 lezen wij dat de twaalf apostelen diakenen aanstellen, omdat het dagelijkse dienstbetoon voor weduwen en wezen in de gemeente tekortschiet. De taak van de diaconie in onze gemeente omschrijven wij als actief onderzoeken en openstaan voor nood in onze omgeving. Als het binnen onze mogelijkheden ligt, willen wij passende hulp bieden. Door de zonde is er gebrokenheid in deze wereld, waarvan we de gevolgen onder ogen moeten zien. We worden geconfronteerd met ziekte, vereenzaming, conflicten, gebroken relaties, werkloosheid, financiële nood. Als diaconie willen we fysieke hulp aanbieden of coördineren bij ziekte of moeilijke omstandigheden, een luisterend oor bieden, een adviserende of sturende rol vervullen in omstandigheden waar mensen zelf niet in staat zijn dit te kunnen en bijstaan in financiële moeilijkheden.

De diaconale hulp gaat verder dan alleen ondersteuning aan de eigen gemeenteleden. Wij willen ook oog hebben voor mensen van buiten de gemeente. Ook zij, die het Christelijk geloof niet zijn toegedaan, plaatselijk, landelijk of wereldwijd, zijn door God aan de gemeente toevertrouwd. De Heere heeft in Galaten 6: 10 door Paulus tot ons gesproken: “Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan alle mensen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof”. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wat arm is en kwetsbaar. Hulp bieden heeft zin als het samen gaat met het aanbieden van het Woord. Het diaconale werk heeft de wens om ook missionair te zijn. Daarom zal de diaconie ook participeren in de evangelisatiecommissie.

Vanuit de overheid wordt er voor zorgtaken steeds meer een beroep gedaan op mantelzorg. Hieronder rekent men ook de kerken. De kerkelijke gemeente heeft daarmee een taak te vervullen. Alle gemeenteleden, van jong tot oud, worden opgeroepen hieraan een bijdrage te leveren. Allereerst in het gebed met betrekking tot de nood en moeite die mensen ondervinden, maar ook in het leveren van praktische hulp en financiële middelen. Op dit gebied zal de diaconie coördinerend optreden.

In de wekelijkse kerkdiensten bieden we de mogelijkheid aan tot collecte voor onderhoud van onze eigen gemeente en diaconie. De diaconale collecte heeft het doel om het werk van de diaconie financieel mogelijk te maken. De zorg wereldwijd die dagelijks tot ons komt door verschillende media, willen we steunen. In de eerste plaats door het aan God voor te leggen in persoonlijk gebed en gezamenlijk door voorbede in de eredienst. Regelmatig willen we de diaconale collecte besteden voor specifieke diaconale doelen. Ook het steunen van thuisfrontcommissies voor zendings- of evangelisatiedoelen, zal in de toekomst een taak zijn.

Concrete acties op diaconaal gebied:

- Ondersteuning (praktisch of financieel) van gemeenteleden die moeilijkheden ervaren; coördineren van fysieke hulp; ondersteunen bij zorgtaken.
- Ondersteunen van missionaire activiteiten in de eigen omgeving.
- Als diaconie participeren in de evangelisatiecommissie.
- Wekelijkse diaconale collecte; regelmatig is deze bestemd voor een specifiek doel.

“Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.”(1 Korinthe 3: 7)

In dit beleidsplan is kort weergegeven wat, vanuit Gods Woord, de visie van de kerkenraad is op de christelijke gemeente. Ook is vastgelegd wat dit in de praktijk betekent voor onze gemeente. De genoemde zaken zullen de komende jaren worden besproken en uitgevoerd. Jaarlijks zal het beleidsplan worden geëvalueerd tijdens een vergadering van de kerkenraad.

We beseffen dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. Het is tenslotte God Zelf die Zijn Kerk bouwt. Hij schakelt daar wel ons mensen bij in, als instrumenten in Zijn hand. Daarom is het ons gebed dat dit beleidsplan bij mag dragen aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Het beleidsplan is vastgesteld op 2 december 2020

Voorzitter,

Scriba,

S. Wisse

F.M. Klaassen